



STICHTING KAPEL WEDDESTEYN

gevestigd te Woerden

secretariaat:

Prof. Oudlaan 16, 3445 CP Woerden

www.kapelweddesteyn.nl

mobiel: 06-11842241

e-mail: bvkooten@hotmail.com

KvK nummer 59975377

Bank: NL74RABO 0151 4347 35 t.n.v. Stichting Kapel Weddesteyn

ANBI: 853717084

INFORMATIEBLAD

December 2022

Op zoek naar tekenen van hoop

We naderen het einde van het jaar 2022. Een veelbewogen jaar. De Covid-pandemie ontwikkelde zich dusdanig, dat er gaandeweg gelukkig steeds meer ruimte was om in veel opzichten de draad van het leven weer op te pakken. En na een onzekere tijd waarin velen hun vastigheid kwijt raakten, konden we ook in onze kapel weer samenkomen om te delen wat ons bedrukte en om de hoop te vieren op een betere toekomst. Een nieuwe beproeving van die hoop is de oorlog in Oekraïne. Die brengt andermaal onzekerheid. Met nu ook (meer nog dan in de coronatijd) de zorg bij velen hoe in financiële zin het hoofd boven water te houden.



Voorbije zomer mochten we ten behoeve van de kapel enkele kunstwerken ontvangen van de familie Ruijs. Een van die kunstwerken is de houtsnede van de heilige familie: Maria, Jozef en hun kind Jezus. De houtsnede verbeeldt de veiligheid, de geborgenheid die ervaren wordt waar mensen elkaar met zorg omringen. In de verwachtingsvolle tijd van Advent mogen we gesterkt worden in de hoop op het goede, wanneer we de blik vooral richten op die situaties, waarin mensen elkaar geborgenheid bieden door zorgzaam naar elkaar om te zien. Dat gebeurt in de bredere wereld waar mensen zich inzetten voor slachtoffers van oorlogsgeweld en ook van

armoede en eenzaamheid. Dat gebeurt dichtbij, in de woon- en zorgvoorzieningen naast onze kapel. Dat gebeurt ook in onze kapel, waar velen getrouw het goede doen voor wie kwetsbaar en van anderen afhankelijk zijn.

We hebben het gezien, toen we (gelukkig) in maart een nieuwe start mochten maken met de kerkdiensten voor de bewoners van Weddesteyn en Hofplein en voor andere belangstellenden uit de wijk. Vanwege de veranderde omstandigheden en om alvast in te spelen op een te verwachten toekomst hadden de geestelijk verzorgers van Careyn gekozen voor een andere frequentie (en deels ook een ander tijdstip) van de kerkdiensten. Maar onze kapel mocht weer ruimte bieden aan troostvolle en bemoedigende samenkomsten voor kwetsbare mensen. En daar zijn we dankbaar voor. Zoals we ook onze dankbaarheid willen uiten jegens de vele trouwe vrijwilligers, die ofwel in hun inspirerende voorgaan in de vieringen ofwel in het begeleiden van bewoners met hart en ziel hun onmisbare taken hebben opgepakt.

Dankbaar zijn we ook, dat we in de loop van het jaar weer veel mensen van dienst konden zijn met het aanbieden van onze kapel voor de kerkdiensten voor slechthorenden en voor de kerkdiensten van de Pinkstergemeente. En als een ruimte, waar in een passende sfeer op zorgvuldige wijze afscheid genomen kon worden van dierbare overledenen. Ook voor een aantal andersoortige samenkomsten mocht de kapel in het voorbije jaar weer als voorheen een fijn en passend huis zijn.

Intussen werken we sinds maart voor een goed deel met een nieuw bestuur. Nadat eerder al Aart Molenkamp en Chris den Hengst uit het bestuur waren teruggetreden, hebben we dit jaar afscheid genomen van twee andere getrouwen: Joop Vianen en Hans Janssen. We zijn de 'mannen van den beginne' veel dank verschuldigd om hun onvermoeibare inzet. Dankzij hen staat de kapel er nog en kan zij voor velen van betekenis zijn. Met het huidige goeddeels nieuwe bestuur (Hein de Vries en Daan Zuiderduijn waren al eerder toegetreden; Theo Streng, Wim Deerenberg, David Beintema en Bert van Kooten zijn er dit jaar bij gekomen) hopen we dankbaar verder te bouwen op de inzet van onze voorgangers. Daarbij moeten we eerst vooral veel energie steken in het in goede staat houden van de kapel en in het toerusten van kapel voor haar toekomstig functioneren. Er is vloerisolatie aangebracht. Er komt nieuwe verlichting. En de brandveiligheid wordt op



orde gebracht. En intussen is de waarde van kapel ook erkend door de gemeente Woerden. Op 10 december mochten we vieren, dat de kapel is aangewezen als gemeentelijk monument.

Veel menskracht en geld zijn nodig om de onderhoudswerkzaamheden gerealiseerd te krijgen. Veel menskracht en geld zullen ook nodig zijn, als we de nieuwe beleidsdoelstellingen willen realiseren, waarover in het bestuur het gesprek gaande is. Het gaat er dan om, dat we met een aanbod van diverse activiteiten van onze kapel een meer centrale ontmoetingsplek willen maken in het Staatsliedenkwartier.

Blij zijn we intussen, dat we weer kerst kunnen vieren met de goede traditie van de kerstconcerten en de gezamenlijke kerkdienst (zie kader)

Zaterdag **17 december** 14.00 tot 16.00 uur:
winter/kerstconcert Excelsior

Maandag **19 december** 14.00 tot 15.45 uur:
Zandwykkoor zingt kerstliederen

Zondag **25 december** 10.30 uur
Gezamenlijke kerstviering met ds. Jantina Colenbrander en pastor Els Speet

2023 kan zo'n beslissend jaar worden.
Een jaar van inzicht, inkeer en ommekeer.
Een jaar waarin we gaan zien hoe het wèl moet.
Een jaar waarin we elkaar ertoe bewegen de betere weg te gaan.



Voor het nieuwe jaar wensen wij u en jou toe, dat je hoopvolle verhalen en signalen oppakt en doorgeeft en dat je de verwachting van het goede levend zult weten te houden.

Tot slot: we zijn trots op en blij met onze vrijwilligers, donateurs en al onze relaties met wie het steeds goed en prettig samenwerken is. En we wensen iedereen mooie Kerstdagen, een gezellige jaarwisseling en een gezond en voorspoedig 2023.

Het Bestuur van de Stichting Kapel Weddesteyn

NB. Voor verdere informatie over de kapel, zie ook de onder impuls van Hans Janssen vernieuwde website: www.kapelweddesteyn.nl